



FEEST *van het* KONINKRIJK

WEEK 3

GEEF ONS

VANDAAG

HET BROOD DAT

WIJ NODIG

HEBBEN



*God brengt recht
en nodigt ons uit om een gemeenschap van
gerechtigheid te zijn*

Voor *volwassenen* is het boekje 'Feest van het Koninkrijk' beschikbaar. Hierin staan de themahoofdstukken waar je elke dag thuis een stukje uit kunt lezen. Hier ligt de nadruk op je eigen persoonlijke verwerking en toepassing: wat doet het met jou persoonlijk, en wat betekent het voor jouw leven met God? Als je dit boekje nog niet hebt meegenomen, neem het dan zondag mee! *Tieners* en *kinderen* zullen de thema's met een eigen verwerking in de bestaande groepen gaan doen.

In dit boekje staan activiteiten beschreven die je thuis samen kunt doen. Een aantal meer voor de jonge kinderen en een aantal voor de tieners. Haal er uit wat voor jullie van toepassing is en hou het project ook doordeweek thuis levend.



God zorgt voor je

Deze week staat in de Kidstijd Exodus 16 centraal. De Israeliten hebben het zwaar in de woestijn, maar in plaats van te bidden worden ze boos en beklagen ze zich bij mozes. Je kunt onderstaand verhaal nog eens lezen.

De mensen van het volk Israël reizen verder. Op weg naar het nieuwe, beloofde land. Elke dag lopen ze een stukje. Het gaat niet zo snel, want er zijn ook kleine kinderen bij en lammetjes en jonge geitjes. Die kunnen niet zo hard lopen. Dan komen ze bij de woestijn. In de woestijn is het warm, er zijn veel stenen en ook veel zand. Er groeit niet veel in de woestijn. Er zijn wel wat bomen en struiken, maar dat is bijna niets. De bergen zijn kaal en er groeit bijna geen gras. Als het avond wordt zetten de mensen hun tenten op. Hier kunnen ze vannacht in slapen. 'Mama, mama, wat eten we vanavond?' Een kleine jongen komt naar de tent aangelopen. 'Mama, ik heb zo'n honger, gaan we al eten?' De mama kijkt verdrietig. 'Ik weet niet wat we vanavond moeten eten, Samma, al het eten is op.' 'Maar we hebben toch eten uit Egypte meegenomen?' 'Ja, maar dat is allemaal op.' 'Maar ik heb zo'n honger mama!' Samma begint te huilen. 'Hé, wat is er met jou aan de hand?' Daar komt vader aangelopen. 'Ik heb zo'n honger, papa, mijn buik doet er pijn van en mama heeft geen eten meer', snikt Samma. Papa wordt boos. Hij draait zich om en loopt weg. Met grote stappen loopt vader naar de tenten van Mozes en van Aäron. 'Mozes en Aäron', roept hij boos. 'Mijn zoon heeft honger en het eten is op.' Er komen nog meer mensen aangelopen. Ze horen vader praten. 'Ja, mijn kind heeft ook honger' 'Ons eten is ook op'. Ze roepen allemaal door elkaar. Wat een gemopper. Mozes en zijn broer komen uit hun tenten. Ze horen de mensen roepen, ze zien dat ze boos zijn. 'Waarom zijn we niet in Egypte gebleven?' roept papa boos. Daar hadden we tenminste genoeg te eten!' 'Ja,' roept een andere man. 'Hier in de woestijn groeit er niets. Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons dood te laten gaan van de honger!' Wat zijn de mensen aan het mopperen. Ze zijn boos op Mozes en Aäron, ze zijn boos op God. Maar God zorgt voor zijn volk. 'Ik zal het te eten geven.', zegt God tegen Mozes. 'Morgen zal het brood uit de hemel regenen. Morgen zullen de mensen brood eten en vanavond vlees.' 'God zal ons eten geven.', zegt Mozes tegen de mensen. 'Ga terug naar je tent en wacht maar af.' Als vader terug loopt naar de tent, staat Samma al te wachten. 'Heb je iets te eten papa?' 'Nee,' zegt papa, 'Maar Mozes zegt dat God ons eten zal geven.' Plotseling hoort Samma iets in de lucht. Hij kijkt omhoog, wat is dat nu? Er komt een grote groep vogels aangevlogen. Dikke, vette vogels. Het zijn kwartels. Ze gaan op de grond zitten. Samma kan er zo één pakken. Nog meer mensen vangen de vogels. Wat zijn het er veel! 'Nu hebben we vlees', zegt papa. 'We slachten ze en braden ze boven een vuurtje.' Samma lacht, 'Wat zal dat lekker zijn!' Die avond eet Samma zijn buik vol, de honger is voorbij. God heeft hen vlees gegeven. De volgende ochtend is Samma al vroeg wakker. Wat heeft hij lekker geslapen. Hij kruipt de tent uit en loopt naar buiten. Hé, wat is dat? Wat ligt daar op de grond? Zijn het zaadjes, zijn het korrels, wat is dat? De hele grond ligt er vol mee. Samma raapt er wat van op. Wat is dat? Daar komt Mozes aangelopen. 'Mozes, wat is dat?' vraagt Samma aan hem. 'Dit is het brood wat God ons heeft gegeven Samma. Brood uit de hemel.' Mama komt de tent uit. 'Kijk eens mama!', roept Samma. 'Kijk eens wat er op de grond ligt.' 'Wat is dat?', vraagt mama. 'Manna, manna?', 'Wat is dat? Wat is dat?' 'God heeft ons brood gegeven, brood uit de hemel, mama!' Vader hoort Samma roepen en komt ook kijken. Hij ziet het manna op de grond liggen. 'Dit is hemels brood', zegt Mozes. Van deze korrels kun je brood bakken. God zal er voor zorgen dat het elke ochtend op de grond ligt. Jullie mogen het oprapen, net zoveel als je nodig hebt. Elke ochtend genoeg voor één dag Vader ruikt er aan. Mmm, het ruikt lekker. Voorzichtig proeft hij er van. Mmm, het smaakt zoet, net als honing. 'God geeft ons eten, genoeg voor elke dag', zegt Mozes. Mama pakt een schaal. Samen met Samma doet ze de schaal vol met het manna. Ze bakt er platte broden van. Ze smaken heerlijk zoet. Wat is God goed voor hen.

Hij zorgt voor zijn volk, ook in de woestijn.



*Het volk van Israel heeft honger,
maar in plaats van te bidden naar
God, worden ze boos op Mozes, toch
krijgen ze wat ze vragen.*

*Heb jij God wel eens om iets
gevraagd dat je wel of juist niet hebt
gekregen?*

*Hoe wast dat? Was je boos? Kun je er
nu anders naar kijken?*

God zorgt voor je!

*Geloof je dat de dingen waar jij je
zorgen over maakt, ertoe doen voor
God?*

*Wanneer zag jij Gods hand in je
dagelijkse leven?*

Wat gebeurde er toen?



Uitdelen vanuit overvloed



Om te beginnen

Stel, iemand uit de klas is zijn eten en drinken voor de middagpauze vergeten.

Wat doe jij?

- je zegt: 'Bel je moeder maar.'
- je geeft hem of haar jouw appel die je zelf toch niet zo lekker vindt
- je deelt jouw elgen eten en drinken met die ander
- je geeft alles weg

Of is jouw reactie afhankelijk van de persoon die zijn eten en drinken is vergeten? Voor een vriend kun je soms meer overhebben dan voor anderen. Of heb jij daar geen last van?



Lees uit de Bijbel

Matteüs 14 vers 13 tot 21



Vertel eens

Dit is het verhaal van de vijf broden en de twee vissen, een verhaal over delen en uitdelen. Als Jezus al die mensen ziet, gebeurt er iets met hem. Hij blijft niet onverschillig toekijken: 'Wat kan mij het schelen' (zie vers 14). Kun je vertellen wat Jezus voelde toen hij deze mensen zag?

God deelt op meerdere plekken in de bijbel uit. Wat doe jij?

Als God gaat uitdelen, dan is het zeker weten meer dan genoeg! Lees het nog eens na in vers 19 tot 21. Vijfduizend mensen geeft hij te eten en er is nog genoeg over. Te veel! God is zo gul!



Aan de slag!

Cupcakes maken

Dit heb je nodig:

- pak cakemix
- boter
- eieren

Volg de aanwijzingen voor het bakken van kleine cakejes op een pak cakemix. Doe de bakvormpjes niet te vol: het beslag rijst, net zoals het brood en de vis uit het verhaal zich vermenigvuldigen. Van de cakejes die je gebakken hebt, kun je gaan uitdelen! Vertel je er ook even bij waarom je de cakejes gaat uitdelen?



Afsluiting

Zing: 'Voor al uw goede gaven, Heer'
(Op Toonhoogte, lied 452).

De harde werkelijkheid van een wereld in nood.

Op de wereld is alles niet zo goed verdeeld als we misschien wel zouden willen.

Kijk eens rond op de website www.oneworld.nl/atlas, en klik door op hun 'data atlas.' Vergelijk de cijfers voor Nederland met die van een Afrikaans land als Mali of Tanzania – over bijvoorbeeld honger en overgewicht (in de rubriek 'Voedsel'), over vuile toiletten en toegang tot schoon water (in de rubriek 'Water'), en over gezondheidszorg.

Vergelijk jouw leefomstandigheden eens met die van het grootste deel van Gods wereldwijde familie.





Vragen



Om te beginnen

Als je met God praat, dan mag je alles aan hem vertellen. Om niet steeds hetzelfde gebed te bidden, kun je een handig hulpmiddel gebruiken: je hand.



Duim (omhoog): God is goed! Prijs hem.

Wijsvinger (let op): vertel hem wat er vandaag misging en vraag vergeving.

Middelvinger (de langste vinger): andere mensen zijn belangrijk, bid voor hen.

Ringvinger (hieraan zit de trouwring): God is trouw, dank hem daarvoor.

Pink (vergeet jezelf niet): Bid voor jezelf.



Lees uit de Bijbel

Exodus 16 vers 1 tot 3 en 13 tot 21 en Exodus 17 vers 4 tot 6



Vertel eens

Welke dagelijkse dingen kun jij niet missen? Noem ze.

De Israëlieten in de woestijn hadden veel te vragen aan God de Heer. Hun toon tegen God was niet altijd even aardig, maar God de Heer nam hun gebeden toch heel serieus. Om welke dingen vragen de Israëlieten hier?



Aan de slag!

Brood bakken

Dit heb je nodig:

- pak mix voor wit of bruin brood
- zonnebloempitjes of zaadjes

Bak met elkaar een brood of kleine broodjes. Bestrooi deze met pitten of zaad, als je dit lekker vindt.



Afsluiting

Zing: 'Voor al Uw goede gaven, Heer, zij U de dank en eer' (Bundels: Geroepen om te zingen; Zingend geloven) of 'Als je bidt, zal Hij je geven' (Evangelische Liedbundel, lied 420). Of bedank God dat hij jullie weer eten heeft gegeven. Je kunt ervan uitdelen!



Lied

Het kindstijdlid tijdens dit project is: 'Mijn God is de Koning'. Zoek het eens op op Youtube, dan kun je het thuis goed oefenen.

